



TOÀ GIÁM MỤC KONTUM

Office of the Bishop - Diocese of Kontum

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam

Số 75/VT/12/tgmkt

Thư Mục Vụ Năm học mới 2012-2013

Kontum ngày 05 tháng 09 năm 2012

Mến gửi

Các học sinh sinh viên

Trong Gia đình Giáo Phận Kontum.

Các con thân mến,

Hôm nay, thứ tư, ngày 05.09.2012, trống trường đã vang mở đầu Năm học mới. Đúng ra các con đã đi học cả tháng nay rồi. Hy vọng các con vẫn cảm nghiệm được cái hào hứng, cái nhộn nhịp, cái mới mẻ của Năm học mới làm đà cho các con học tập tốt cả năm, vì "Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, đều có một quyền bất khả nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục, đáp ứng sứ mệnh riêng, phù hợp với cá tính của từng phái, thích nghi với văn hoá và truyền thống dân tộc, đồng thời mở rộng sự hợp tác huynh đệ với các dân tộc khác, để hỗ trợ công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên mặt đất..." (GD 1). Nhưng thực tế các con như những người đang "bơi ngược dòng" trong nền giáo dục hôm nay. Thân bé mọn, đâu dễ chi! Cảm thông với các con, Cha gửi gắm chút tâm tình chia sẻ.

I. "NHỮNG NGƯỜI ĐANG BƠI NGƯỢC DÒNG".

Các con rất yêu dấu,

"Các con là những người đang bơi ngược dòng sông giáo dục". Đây là hình ảnh hằng ám ảnh cha suốt bao năm tháng. Muốn làm người, phải học tập. Học suốt đời. Muốn nên người phải được giáo dục đào tạo. Đào tạo ngay từ tầm bé. "Học ăn, học nói, học gói, học mở, học đi, học đứng, học ngồi,... học chữ, học nghĩa.... học mọi thứ cần thiết để "làm người tốt", để nên người có con tim biết yêu, có khôn óc biết nghĩ, có đôi chân tay biết lao động, có niềm tin biết sống. Sống hùng, sống mạnh, sống thánh giữa đời, cụ thể ở đây là giữa trường lớp. Con đường học vấn thật dài và gian nan. Học để nên người tốt, nên người giúp ích cho đời, nên người anh em của nhau, nên người con Chúa. Nếu không sẽ thành ngợm, thành quỷ ăn thịt người như lịch sử đã minh chứng. Một Hitler, một Staline, một Mao Trạch Đông, một dòng họ Kim Nhật... đã giết chết bao người đồng bào và đồng loại, đã dày đoạ bao thế hệ nhân danh "cách mạng" thứ cách mạng vì gia đình, vì phe nhóm". Ngày nay nhan nhản trên khắp thế giới báo chí không ngớt nêu lên những thảm cảnh giết chóc do con người gây ra cho nhau còn dữ dằn hơn thú dữ. Tất cả tùy thuộc hệ thống giáo dục con người từ tầm bé. Nhưng vấn đề là hiện nay các con đang được hấp thụ một nền giáo dục nào?

Một nền giáo dục vô thần duy vật. Nhiều người ngại không dám nói thẳng, nói thật! Đây quả là một sai lầm, một tai họa cho bao thế hệ. Kinh nghiệm của những năm tháng qua ngày càng hiện rõ. Với đủ thành tích, nhưng vẫn đề con người, vẫn đề giáo dục vẫn làm điên đầu bao người. Một nền giáo dục gạt bỏ Thượng Đế ra khỏi mọi cơ chế và tâm hồn con người từ thuở sơ sinh. Tất cả ngụp lặn trong một xã hội đưa của cải vật chất lên hàng thần thánh, đưa ông nông hội lên thế ông trời, nên người đời có bài thơ "*Tiền là tiền, là phật, là sức bật của con người.....*". Còn Chúa Giêsu thì bảo "*Không ai nhân nào có thể làm tôi hai chủ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được*"(Lc 16,13). "*Đây là cái thời lương tâm không bằng lương tháng*". Cần thấy rõ và đừng ảo tưởng hoặc để bị mê hoặc. Trong khi chưa đòi lại được cái quyền thánh thiêng Tạo Hoá trao cho cha mẹ và các tôn giáo được trực tiếp mở trường giáo dục con cái, chúng ta có thể làm được gì thiết thực và cụ thể?

II. CÓ THẾ LÀM GÌ?

Đây là câu hỏi thiết thực nhất. Mỗi người tùy sức mình theo điều kiện hoàn cảnh cho phép, để giúp các con "vượt qua" được "cái cửa ải giáo dục hôm nay".

2.1. Trước tiên là các bậc cha anh.

Chúng ta nghe Công đồng Vaticanô 2 lên tiếng. "*Gia đình là trường học đầu tiên*", vì "*Cha mẹ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái*" (GD 3). "*Nhiệm vụ và quyền lợi đầu tiên bắt khả nhượng của cha mẹ là giáo dục con cái, nên họ phải được thực sự tự do trong việc lựa chọn trường học.... theo lương tâm của mình*" (GD 6). Tại Việt Nam hôm nay, làm gì có được cái tự do này!

2.2. Các thầy cô công giáo cũng như quý thầy cô có lương tâm nhà giáo.

Hẳn nhiều thầy cô hiểu rõ, thấy rõ những bất cập của nền giáo dục hôm nay. Hơn một lần các thầy cô đã từng bối rối khi đứng trên bục phải dạy điều mình không tin và phải nói điều không thật, không đúng. Cái hoạ thành tích bao năm tháng qua lột trần "cái giả cái thực" của hệ thống giáo dục hôm nay. Liên Xô sau 70 năm tung hoành trong nháy mắt đã sụp đổ tan tành mà "không cần một viên đạn" cũng vì cái giả phát sinh do cái chủ thuyết vô thần duy vật này. Một cù chỉ ngoạn mục đầu tiên là vị bộ trưởng giáo dục Liên bang Nga (mới) tuyên bố hủy bỏ sách giáo khoa sử cũ và viết lại toàn bộ lịch sử Nước Nga và các nước liên hệ. Các thầy cô cũng cần làm những nghĩa cử tương tự qua cách giảng dạy. Dạy hết tinh, dạy hết lòng. Dạy với lòng yêu người, yêu sự thật. Dạy không cần dạy kèm dạy thêm. Dạy với cả con tim và khối óc. Dạy cho lớp trẻ biết động não và biết phân định tốt xấu, phải trái. Dạy cho con trẻ thành người có tài tâm, có cái đầu, có bàn tay lao động khéo léo thay vì đào tạo nên một loạt "con người máy, chỉ biết cop nhớt, nhai lại người khác". Xin để Thánh Thần chân lý nói tiếp với quý thầy cô. Cầu cho các thầy cô thực sự là các nhà thừa sai của Tin Mừng yêu thương, chân lý ngay trong môi trường giáo dục hôm nay.

2.3. Còn các con, các học sinh sinh viên công giáo trong gia đình giáo phận.

Cha khích lệ các con can đảm bước vào ngôi trường giáo dục hôm nay. Biết rõ các con phải vật lộn với chủ thuyết vô thần duy vật. Rất vất vả. Rất liều lĩnh. Nhưng Chúa ban đủ ơn cho các con. Có thể tóm mấy điều quan yếu giúp các con dễ nhớ và vận dụng thật tốt.

Hãy hiên ngang sống đời công giáo. Là những học sinh sinh viên công giáo trong môi trường duy vật vô thần, các con hãy thận trọng kéo quy ngã thảm thương. Ngoài những tiêu chuẩn đòi hỏi một học sinh gương mẫu của xã hội hôm nay, các con cần có ý thức rõ, quyết tâm lớn với mục đích cao cả là phục vụ bằng một tình yêu mạnh mẽ thúc đẩy các con chăm học. Đừng quên các con còn là những "người được sai đến trường lớp để loan báo Tin Mừng yêu thương cho thầy cô và bạn bè". Đây là vinh dự, là sứ mạng, là lệnh truyền của Chúa Giêsu. "Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện" (2Tm 4,2). Rao giảng thế nào? Vài tấm gương "người tốt việc tốt" sau đây sẽ nói nhiều với các con.

* Chuyện Bé Tina.

Mỗi sáng tới trường mẫu giáo, Bé có thói quen kể chuyện các thánh trong các tập tranh hình. Hơn một lần cô giáo nói "Bé Tina, Bé không được phép truyền đạo bất hợp pháp ở đây!". Bé ngoan ngoãn thưa "Thưa Cô, Bé đâu có truyền đạo! Bé kể chuyện các anh hùng mà!" Còn ai anh hùng hơn các thánh. Anh hùng như kiều Abraham Lincoln, như Mahatma Gandhi, như Ngô Đình Diệm, như Raymon Magsaysay, như Mẹ Têrêxa Calcutta... đáng được kể và được nghe lắng chứ!

* Chuyện Bé Thân.

Như trường hợp Em Trần Hữu Th. Lớp 8 một trường THCS I.B. khi nghe Cô H. thao thao dại "Tôi, tiên loài người là Khi" với những lời xỉ và các "Nhà tôn giáo" và báng bổ cả Thượng Đế. Phản ứng của Em là cười to, cười thật to.... làm cả lớp ngỡ ngàng cười theo, còn cô thì đỏ mặt tức tối. Cô quyết định đuổi em khỏi lớp, Em lễ phép đứng dậy thưa : "Thưa Cô, Cô dạy đúng quá! Tôi tiên loài người là Khi. Em nghiêm quả đúng thế! Nghe Cô nói, Em chăm chú nhìn thấy mặt Cô giống mặt Khi quá!". Cô giáo đã bước ra khỏi lớp và không bao giờ trở lại trường!

* Chuyện hai bé "Hoa Lư", Pleiku.

Chuyện này theo lời kể của một vị cán bộ về hưu kể cho cha. Chuyện xảy ra năm 1982 tại Ngã ba Hoa Lư, Pleiku. Vào khoảng 1 giờ trưa ngày Chúa nhật, có 2 vị tóc đã bạc thay có 2 em bé cầm Tân ước đi lễ. Hai Ông ngửa miệng mắng các bé "Lẽ lẽ lẽ, mê tín dị đoan. Học không học, lao động không lao động, lẽ lẽ lẽ. Đi về!" Hai cháu lặng lẽ đi được ít bước, ngoài cổ lại thưa "Thưa chú! Chú cháu gì đi về học hành lao động!" Thưa chú, mẹ cháu có nuôi một con bò, hai con heo. "Thi kệ mẹ chúng mày". "Thưa chú, bò heo của mẹ cháu không đi lẽ"!

Đúng như Chúa Giêsu đã nói "Khi người ta nộp anh em – thứ toà đời mới – anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì..." (Mt 10,199). Muốn thế các con cần nắm vững niềm tin cơ bản của người có đạo. Đó là 3 cái MỘT mà cha đã nói tới trong thư nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi vừa qua. Cha nhắc lại.

• Một niềm tin, một tin mừng, một đại gia đình :

Tin theo Đạo, các con biết mình tin theo Ai? Tin theo Chúa Giêsu, chứ không chỉ tin theo lương tâm, khôi óc và lịch sử. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi tới đâu? Tới chỗ thừa nhận một Đáng Tạo Hoá là Cha và mọi người anh em em con Cha. Đó là một đại gia đình, một Tin Mừng vĩ đại. Chúng ta hãy nghe dân Israel xác tín : "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và

thông minh. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thán minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?"(Đnl 4,6t)". Tin Mừng phải được rao truyền cho mọi người.

• Một lệnh truyền : Phải truyền đạo.

Thời nay nghe tới hai chữ truyền đạo hay truyền giáo là dội lầm! Người thì lo cấm, kẻ thi e dè tránh né! Đây là lệnh Chúa truyền, không do dự, không đắn đo, không chống lại được! Đây là việc tốt nhất và thích hợp nhất để cứu vãn cái xã hội đã đưa Ông-Nông-Hội lên thay thế Ông Trời! Những biến cố đại hồng thuỷ, tháp Babel, chuyện các cuộc chiến tranh tầm quốc tế hay địa phương, chuyện tháp đôi ngày 11.09 bên New York, chuyện các nhà máy nguyên tử bên Liên Xô cũ hay ở Nhật mới đây vẫn là những bằng chứng hùng hồn cảnh báo con người muôn gạt bỏ Thiên Chúa. Vậy sống truyền giáo là sống trong mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa là Cha mọi người là anh em với nhau. Tốt lắm chứ! Tại sao lại phải cấm? Nhưng truyền giáo thế nào cho hữu hiệu và đúng phép? Bằng triết để sống một giới luật yêu thương!

• Một giới luật : "Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu". Vì tất cả đều là con cha, đều là anh em với nhau, nên cũng chỉ có một giới luật yêu thương. Yêu Chúa (hàng dọc/tôn giáo) yêu người (hàng ngang/đạo lý) đều là một hài hòa, thống nhất. Có đời sống nào cao cả hơn? Vì thế, người công giáo đích thực là người hiếu thảo nhất, là người yêu nước nhất. Người học sinh sinh viên công giáo đích thực cũng chính là những học sinh sinh viên tốt nhất. Không nhất thiết phải nhất về tri thông minh mà là khôn ngoan, đạo đức, gương mẫu. Chính tình thương yêu này đòi buộc người công giáo nghiêm túc thi hành sứ mạng "được sai đi truyền giáo".

Các con rất thân yêu,

Những gương mẫu trên đây giúp các con thâm tín Thánh Thần Chúa vẫn đồng hành với các con ngay trong trường lớp vô thần duy vật. Với quyền năng Thánh Thần, các con đủ sức "bơi ngược dòng" trong khi chưa có được cái quyền tự do học trong ngôi trường đạo như thời cha ông. Trước mỗi giờ học các con hãy nhớ thầm nguyện rằng "Cúi xin Chúa sáng soi. Cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều bởi nhờ ơn Chúa. Amen". Với ơn Chúa, các con toàn thắng "nhờ Đáng đã yêu mến" các con (x. Rm 8,370).

Hiệp thông cùng các con,



* Micael Hoàng Đức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kontum.